

Antiquariaat Schuhmacher

Sedert 1952

Wilma Schuhmacher & Max Schuhmacher †

Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, telefoon +31(0)20 6221604

e-mail: schuhmacher@xs4all.nl site: in aanbouw

Bank: ABN-Amro nr. 54 53 10 342 – ING nr. 38 88 01

Openingstijden:

Maandag en Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 9 – 16.30 uur & op afspraak

VRIENDSCHAP

In de jaren dat ik met Elsschot 'leefde' d.i. aan 't werk was met de catalogus die uiteindelijk *Willem Elsschot in Boek en Band* werd, las ik niet alleen in 't werk, maar ook in de Brieven. Je gaat dan onwillekeurig denken – hoe zat die vriendschap, die relatie, wat denk je zelf over vriendschap ('t belangrijkste – of iets genuanceerder – een van de belangrijkste dingen in het leven) – en dan denk je bij Van Nijlen – trouw – aanwezig. Al aanwezig bij het voorlezen van *Villa des Roses*, ook bij het voorlezen van *Kaas*, waar Greshoff – daarvan aanstoker, animator – natuurlijk ook bij aanwezig was. En je denkt over wie is belangrijker, beiden nodig. En soms wordt de een, de animator, de ander. Voor ons Jaap (Oversteegen). Trouwe vriend ook en vooral tijdens ziekte. In tegenstelling tot andere opdrachten die Elsschot altijd met A. de Ridder ondertekende en die de zeer conventionele (en saaie) vorm 'van/voor' hebben, staat hier Fons!



Aan Jan Van Nijlen
Bij zijn 50^{en} verjaardag.
10/11/1934
Zijn oude vriend
Fons



Willem Elsschot – Tsjip.

Amsterdam, P.N van Kampen & Zoon N.V. [1934];

1ste druk; fijn lichtbeige linnen met belettering in licht roodbruin; crème papieren omslag met decoratie (illustratie naar gouache: [Eppo = J.F.] Doeve) in groen, rood en zwart; met **opdracht** van Elsschot aan zijn goede vriend de dichter Jan van Nijlen op eerste schutblad:

'Aan Jan Van Nijlen | Bij zijn 50en verjaardag. | 10/11/1934 | Zijn oude vriend | Fons.'

€ 2500,-