

# Antiquariaat Schuhmacher

*Sedert 1952*

Wilma Schuhmacher & Max Schuhmacher †

Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, telefoon +31(0)20 6221604

e-mail: [schuhmacher@xs4all.nl](mailto:schuhmacher@xs4all.nl) site: in aanbouw

Bank: ABN-Amro nr. 54 53 10 342 – ING nr. 38 88 01

*Openingstijden:*

*Maandag en Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 9 – 16.30 uur & op afspraak*

## VRIENDSCHAP

Opdrachten van Van Ostaijen zijn nog (veel) zeldzamer dan die van Slauerhoff – immers de boekjes die een inscriptie van hem zouden kunnen dragen, zijn op de vingers van één hand te tellen. Dit is een opdracht aan Du Perron, een van de latere, maar beste vrienden – ook in vriendschap een meteor. Gezamenlijk zetten ze met Jozef Peeters De Driehoek (tijdschrift) op en publiceerden ze in de cahiers hiervan. Ik kocht dit exemplaar voor mezelf – een aanverwant ex. met opdracht werd op dezelfde veiling (Hertzberger) voor Henri Dirkx (door ons) gekocht. Dirkx: klant, mentor, vriend – men leze dit in omgekeerde volgorde. Het is – op last van Du Perron – gestoken in zo een typisch (blind) bandje – wat afgesneden – zoals deze dat altijd wilde. Zoals we in zijn bibliotheek, die we voor Elisabeth de Roos heel lang geleden voor de verzekering taxeerden – vele boeken aantreffen met potloodstrepen waarbij ‘couper’ in diens handschrift stond aangegeven, nog niet uitgevoerd!



Het is met grote ontroering dat ik - terwijl ik aan de catalogus Van de Woestijne werk – zie wat Van Ostaijen voor deze betekende. En ik denk aan Gerrit Borgers met wie we over Van Ostaijen en ‘het’ boek bevriend raakten.





**Ostaijen, Paul van – Het Bordeel van Ika Loch.**

(‘Cahiers van De Driehoek No. 5’) Antwerpen, De Driehoek [1926]; 1ste druk; oplage 330 Exx, waarvan 30 op Hollands papier: 1-30 niet in de handel; frontispiece: René Magritte; rood papieren omslag met belettering in zwart; Luxe Ex. No. 6; gebonden in blind, roodgemarmerd karton, omslag mee ingebonden; met opdracht van Van Ostaijen aan Duco Perkens (= E. du Perron) in inkt op schutblad: *‘Voor Duco Perkens, die de opdrachten | wel eens vergeet in zijn eigen boekjes | Hartelik Paul v. Ostaijen 27-1-26.’* € 5850,-

\*Van Du Perron verschenen ook 2 boekjes in deze serie.

\*\*De opdracht is vergroot om deze leesbaar te maken.